

Het Gymnasium op het Goois Lyceum!

We gaan op zoek naar de Romeinen...

Natuurlijk leren we veel over de Romeinen (en Grieken) in onze lessen, maar het is veel leuker om te zien waar zij zijn geweest en wat ze hebben achtergelaten.

Met onze eersteklassers gaan we daarom naar Leidsche Rijn, naar Museum Castellum Hoge Woerd. Dit museum is gebouwd op de plaats waar 2000 jaar geleden de Romeinse *limes* was, je weet wel, de Romeinse grenslijn langs de grote rivieren. Het is gebouwd in de vorm van een *castellum*, een legerplaats.



In het museum leren we door een speurtocht veel over het dagelijks leven van de Romeinen. In de vitrines vinden we gebruiksvoorwerpen die met godsdienst, het leger, handel, speelgoed, begraven en nog veel meer te maken hebben. Ook mogen we ons even archeologen voelen, door zelf allerlei vondsten te beschrijven en te tekenen. In het museum hangt zelfs een complete Romeinse boot, waarover we uitleg krijgen.

De Romeinen zijn overal en er is nog steeds heel veel te zien. Je vindt ze bijvoorbeeld in Utrecht bij Dom-under, in het Archeon, het Thermenmuseum in Heerlen, de Catacomben in Valkenburg of de Valkhof in Nijmegen. Verder vind je ook veel Grieks en Romeins in het Allard Pierson Museum (Amsterdam) of het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden). Te veel om met school te bezoeken, maar het is natuurlijk ook leuk om dat met je ouders te doen!

In de tweede klas gaan we over de grens en maken we een vierdaagse reis naar plaatsen in Duitsland en België waar we de Romeinen tegenkomen.

In de vijfde klas gaan we met onze gymnasiasten naar Rome! Eindelijk gaan we dan echt naar het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum. We gaan al die oude beelden, waarvan we tot nu toe alleen plaatjes hebben gezien, nu in het echt bekijken.

Maar we bezoeken niet alleen dingen uit de Oudheid. Rome is een stad die eeuwenlang het centrum van de wereld is geweest. Daarom zijn er ook zoveel prachtige dingen te bezoeken uit later tijden, zoals de Sint-Pieter, de Spaanse Trappen, het monument van Victor Emanuel en de prachtige beelden en schilderijen uit de Galleria Borghese. We dompelen je zeven dagen onder in cultuur, en 's avonds... eten we natuurlijk ook pizza en pasta!



Voor onze gymnasiasten is dit altijd een onvergetelijke reis!

... en bezoeken een theater...



Romeinen en Grieken waren dol op toneel. Van heel veel mythologische verhalen maakten ze toneelstukken en ze deden dat zo mooi, dat die toneelstukken nog steeds worden opgevoerd!

Ook nu leven we nog altijd mee met de zoektocht van koning Oedipus naar zijn echte ouders en proberen we te begrijpen waarom



Medea op een gruwelijke manier wraak neemt als haar man Jason haar in de steek laat. Of neem koning Pentheus, die zijn stad probeert te beschermen als daar opeens heel veel vrouwen op een soort dansfeesten ter ere van de god Dionysus helemaal de weg kwijtraken, of Antigone, die voor de moeilijke keuze wordt gesteld om ofwel de wetten van de koning ofwel die van de goden te volgen.

Het is heel bijzonder te zien dat die oude verhalen nog steeds herkenbaar zijn. In het theater merken we dat sommige dingen echt van alle tijden zijn!

... en maken zelf theater...

Wat is er dus leuker dan met elkaar iets maken en aan anderen presenteren? Als je dat met *alle* gymnasiasten van klas 2 t/m 6 samen gaat doen natuurlijk!

Op de gymnasiumdag komen alle gymnasiasten bij elkaar, en in ongeveer negen groepen gaan we aan de slag om in één dag een theatervoorstelling in elkaar te zetten. Denk aan de reis van Odysseus of de werken van Herakles, in



tien scènes. De teksten worden zelf geschreven, vaak met een knipoog naar de actualiteit. De kostuums worden bij elkaar gezocht en vooral oude lakens doen het goed als toga's. Er worden monsters en boten geknutseld en ondertussen heb je met leerlingen uit alle jaarlagen gewoon een ontzettend leuke dag!



Ouders en docenten zijn elk jaar weer enthousiast over de creativiteit en de humor waarmee 's avonds de voorstelling op de planken wordt gebracht!

.. en filosoferen...

Is het eigenlijk terecht dat je tot je achttiende niet zelf mag bepalen of je naar school gaat? Wat als robots straks zeggen dat ze niet meer uitgezet willen worden? Beslis je eigenlijk ooit echt iets helemaal zelf?

Misschien heb je je al wel eens beziggehouden met dit soort vragen. Nou, dit zijn dus filosofische vragen! Ze gaan over dingen aan de basis van ons bestaan: over wat 'goed', 'waarheid', 'de mens' en 'bestaan' eigenlijk betekenen. Alle dingen die je doet, voelt, denkt en wilt hebben dan ook op de een of andere manier met filosofie te maken, en leer je ook echt beter te ontdekken en vormen door filosofie. Kiezen voor het Gymnasium op het Goois Lyceum betekent dat je bij het vak Filosofie met dergelijke vragen aan de gang gaat, meteen in de eerste klas.



Bij Filosofie leer je natuurlijk te kijken naar je eigen gedachten over zulke vragen, maar behandelen we ook hoe allerlei fantastische denkers die zich hier al eerder eens mee bezig hebben gehouden er over denken. Je zult gedachten tegenkomen die je meteen begrijpt en belachelijk vindt, denkers die wat moeilijker zijn maar op de een of andere manier precies zeggen wat je altijd al onbewust gedacht hebt, en denkers wiens gedachten je misschien frustrerend vindt maar die eigenlijk toch wel een goed punt hebben. In de lessen werken we veel met films en gedachte-experimenten, waarover we dan gezamenlijke gesprekken hebben of waarover je bijvoorbeeld een eigen stukje schrijft.

Dit alles levert het nodige op. Bij Filosofie leer je zaken als analyseren, argumenteren, nadenken, bevragen en bekritisieren binnen korte tijd extra goed aan. Hier heb je wat aan bij andere vakken, bij je studie, bij je werk, en belangrijker: in je leven. Nuttig dus. Aan de andere kant... nuttig waarvoor? Wat is nut eigenlijk? Ziedaar, het filosoferen is begonnen!

...en bouwen een stad...

Bij CSK verdiepen we ons in de kunst van de Grieken en Romeinen. Niet voor niets zien we nog steeds gebouwen die gebaseerd zijn op de klassieke bouwkunst, en worden hedendaagse kunstenaars nog geïnspireerd door beeldhouwwerken uit de oudheid. Ook bij CSK laten we ons inspireren, en maken we de verbinding tussen de klassieke oudheid en de leefwereld van nu.



Zo ga je een maquette van een stad uit 2045 maken, met de bouwkundige vindingen van de Romeinen, en de ideale renaissancestad als



inspiratie. Of je maakt een groot formaat stripverhaal over één van de twaalf werken van Herakles, maakt een schilderij van een Griekse/Romeinse god of godin die boven op het Vrijheidsbeeld in New York staat, en ontwerp je jouw ideale versie van het Goois Lyceum op neoclassicistische wijze.

Laat je fantasie de vrije loop en zet je handen aan het werk. Met een grote diversiteit aan materialen en technieken verdiepen we ons in klassieke kunst, kunst uit de Renaissance en het Neoclassicisme.

.. en we hebben ons eigen vak...

Om nog dieper in te gaan op de rijke cultuur en kennis van de Grieken en de Romeinen volg je in de eerste en tweede klas twee uur per week het vak Capita Selecta, wat 'greatest hits' betekent. Deze verschillende onderwerpen hebben natuurlijk altijd iets met de Oudheid te maken! Terwijl je leert over de vele Griekse en Romeinse goden, zoals Zeus, Hera, Neptunus, Mars, maak je een kwartetspel. Je doorgrondt de reizen van heldhaftige Grieken (wie kent Herakles nou niet?) en maakt een reisgids. En je steekt de Olympische Spelen in een modern jasje door er een podcast over te maken met een echt wedstrijdverslag! Dit is nog maar een kleine greep uit wat Capita Selecta te bieden heeft. De creativelingen, redenaars en wetenschappers kunnen hier allemaal hun ei kwijt, want je gaat schrijven, presenteren, onderzoeken en doet nog veel meer vaardigheden op, die goed van pas komen bij alle vakken op school!

<p>9 Minerva</p>  <p>a Minerva b Athena c speer d wijsheid</p>	<p>9 Minerva</p>  <p>a Minerva b Athena c speer d Wijsheid</p>
<p>9 Minerva</p>  <p>a minerva b Athena c speer d wijsheid</p>	<p>9 Minerva</p>  <p>a minerva b Athena c speer d wijsheid</p>

...en je leert extra goed Engels!



Behalve in de talen van de oudheid verdiep je je ook nog extra in de belangrijkste taal van deze tijd, namelijk het Engels. Je krijgt les via de methodes van de Universiteit van Cambridge (die gespecialiseerd is in de vraag hoe mensen uit andere landen het best Engels leren). Dat betekent dat je sneller en dieper in de Engelstalige wereld duikt, niet alleen door de taal te leren, maar ook door meer te leren over de geschiedenis en cultuur van de

belangrijkste landen waar Engels wordt gesproken. Bovendien ga je je eigen talenkennis in de derde klas in praktijk brengen tijdens een studiereis naar Engeland, waarbij je samen met enkele klasgenoten in een gastgezin verblijft!

Tot volgend jaar op het Gymnasium op het Goois Lyceum!